



# Wieringer dijkgeschiedenis

Nieuwe uitgave november 2017

“Des morgens scheen het land in een openbare zee veranderd; stromende het water op verschillende plaatsen over het eiland heen”. Zo beschreef dijkgraaf Jacobus van Pomeran de toestand op Wieringen na de stormvloed van 14 op 15 november 1775.

De geschiedenis van dit oude eiland in de Zuiderzee is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het water. Iedere vorm van dijktechniek werd hier

toegepast. Natuurlijk wierdijken opgebouwd uit een zwaar pakket zeegras, dat rond het eiland van de wadbodem werd gevist. Later volgden dijken versterkt met keien, basalt, beton en asfalt. Herman Lamboij en Willem Messchaert nemen dat allemaal onder de loep. Het levert een boeiend en aangrijpend relaas op over storm en ontij, eindeloos geploeter, geldgebrek en de kleurrijke personages belast met het dijkbeheer.

## Distributie

Stichting Uitgeverij Noord-Holland  
Postbus 40, 1520 AA Wormerveer  
bestellen@uitgeverijnoordholland.nl  
www.uitgeverijnoordholland.nl

## Technische gegevens

Uitgave: Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis in samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Auteurs: Herman Lamboij m.m.v. Willem Messchaert

Formaat: 21 x 29,5 cm

Omvang: 96 pagina's

Bedrukking: geheel in kleur met veel beeldmateriaal

ISBN: 978-94-92335-00-5

Prijs: € 17,95